

Dag Dirk

het is nu nacht. tis ongelofelijk maar dit is een toverstok die ik gevonden heb, zo lijkt het toch!

ik heb nog eens in mn mail zitten grabbelen naar die website (over volley) waarbij ik toch eens wat verder wou zoeken, of er niet nog meer clubs bestaan rond mn woonplaats..

resultaat: k heb er nog 2 gevonden (de aanhouder wint?)

het zijn 2 recreatieve clubs en zij spelen ook zo kleine matches, de ene ploeg gemengd, de andere mannenploeg...

ik heb beide een mail gestuurd, nu pas deze nacht(tja) ik kreeg of krijg een heeeel borrelend gevoel van toen ik 19was...

het feit dat het niet zo echt heel amateuristisch is, ik denk dat het zowel trainen en match spelen is in t weekend, maar toch laag niveau , heeft me doen beslissen!

het was een meer dan bruisend gevoel, het was alsof Jezuke zei dat ik het moest en wou doen...

omdat mn lichaam ook naar de promo-filmpjes over volleybal keek, en mn lichaam herkende dat nog allemaal..het rechtveren, het genieten van teamsport.

ik kan het allemaal nie beschrijven, of toch...

ik heb een vriendin dan uitgenodigd of ze mee wil naar de Topper Roeselare op hoog niveau deze zaterdag, gaan kijken als ze thuis spelen.. dit is mijn voorstel omdat er vorige keer tijdens de match ook iets in mn lichaam 'sprong'.. het is mn lichaam dat zegt om te ontspannen , maar ook om erin te vliegen...

woorden schieten soms tekort...

op deze avond, memorabel...

omdat het 2clubs zijn waar ik eventueel nog bij kan aansluiten, dus de week, de weekends zien er anders uit. ik denk niet dat die mensen, gelijk wie, of waar, zullen bijten...

duizendmaal dank voor de 'tools' , ik geef ze NOOIT van m'n leven nog af!!

het is alsof ik herboren word... en meer de dingen doorzie, en niet doorzie maar er ook iets aan wil doen...! dit is het voornaamste..

ik voel nu zeker dat het een andere weg is, die ook begaanbaar is, die uiteraard wat moeite kost, maar ik wil fier zijn op mezelf, door het groeiproces heen....

ik denk dat jij zal zeggen: amai! daarvoor doe ik het.

groeien, doorwerken, en nu vooral niet achteromkijken. het lukt me wel, m'n persoonlijke inzet is nog nooit zo groot geweest, ook niet bij een examen..

de bal is aan het rollen en emotie hoort daarbij... ik ben gelukkiger met mezelf,

DANKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!